



Dan doen we het zelf wel!

Wooncoöperaties doen het zelf

– we lossen de problemen op die de vrije markt creëert.

We bouwen woningen die betaalbaar zijn,
duurzaam, zorgzaam en multigenerationeel.

Want huizen zijn voor **WONEN** en niet voor het maken van geld.

hoe coöperatieve
kracht de vrije markt
kan vervangen

We horen het verhaal over wooncoöperaties en gaan op excursie naar de 3 wooncoöperaties in aanbouw op Centrumeiland. We eindigen in De Warren dat sinds drie jaar gebouwd en bewoond is.

In De Warren zal lector Betekeniseconomie, auteur en boeddhist **Kees Klomp** ons vertellen ten koste waarvan de vrije markt welvaart brengt. Hij zal laten zien hoe de betekenisconomie, dan wel de gemeenschapseconomie, een reëel en in de geschiedenis geworteld alternatief biedt voor de vrije markt.

Toon Maassen, mede-initiatiefnemer van Wooncoöperatie De Warren en broedplaats De Ceuvel, vertelt over waar de coöperatieve beweging tegenaan loopt en te overwinnen heeft om ons alternatief ook echt gestalte te geven.

Diana Vernooij, Zen Peacemaker en lid van wooncoöperatie Stroom organiseert deze dag in haar zoektocht naar verbindend maatschappelijk betrokken te zijn.

Uiteraard zijn er vragen mogelijk en is er gesprek. We sluiten af met eten en drinken – want gemeenschap, daar praat je niet alleen over – dat zijn we samen!

wanneer
vrijdag 26 juni
12.30 - 16.30 uur

programma

12.30 uur – (optioneel) excursie 3 wooncoöperaties **Joanna Greve**

14.00 uur – zaal De Warren met sprekers

16.00 uur – samen wat eten en drinken.

waar De Warren
Nydia Ecurystraat 31
1087 VP Amsterdam

kosten: Voor bijdrage in de onkosten vragen we een vrije gift.
info en aanmelding bij: diana@zenpeacemakers.nl



De Warren is met OV eenvoudig te bereiken. Kom je met de auto, dan krijg je suggesties voor parkeren.